

Nieuwsbrief Stadsgebed juli 2021

“Een der Farizeeën nodigde Hem om bij hem te komen eten; en Hij kwam in het huis van de Farizeeër en ging aanliggen.

En zie, een vrouw, die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte, dat Hij aan tafel was in het huis van de Farizeeër. En zij bracht een albasten kruik met mirre, en zij ging wenende achter Hem staan, bij zijn voeten, en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken en droogde ze af met haar hoofdhaar, en kuste zijn voeten en zalfde ze met de mirre.

Toen de Farizeeër, die Hem genodigd had, dat zag, zeide hij bij zichzelf: Indien deze de profeet was, zou Hij wel weten, wie en wat deze vrouw is, die Hem aanraakt: dat zij een zondares is.....

En Jezus zeide tot haar: uw zonden zijn u vergeven”. Luc. 7:36-50

Als we in de Evangeliën lezen over de tijd dat Jezus op aarde was, dan zie je dat Hij met ontferming bewogen is over mensen die door de Farizeeën als uitschot worden gezien.

Mensen die ogenschijnlijk vroom zijn spreekt Jezus aan op hun hypocrisie. Mensen die geen hoop meer hebben voor zichzelf worden door Hem gezien, genezen, vergeven en hersteld.

Jezus laat hen zien dat ze kostbaar en waardevol zijn.

Hij kijkt op een totaal andere manier naar de mensen om Zich heen.

“De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.”

Hij ziet niet alleen de buitenkant, maar het verdriet, de diepe verwonding en afwijzing van binnen.

Hij is bewogen en loopt niet voorbij.

Zo kent ook onze eigen stad Almere vele verwonde mensen, zonder hoop.

Laten wij met open ogen en oren en met een bewogen hart in onze stad aanwezig zijn.

Het begint al met iets kleins, iets heel gewoons, zoals mensen gedag zeggen.

Misschien ben jij die dag de enige die iets tegen hen zegt!

De Heilige Geest kan jouw oog op iemand laten vallen die net even een glimlach nodig heeft.

We gaan de vakantietijd tegemoet.

Zullen we deze periode van rust nemen om God te vragen hoe we onze plek in Almere in mogen nemen?

Jullie kennende, nemen jullie al jaren je plek in Almere in.

Het kan zijn dat God het komende seizoen iets nieuws voor je heeft. Zomaar een nieuwe weg die je nog niet eerder bewandeld hebt.

Nieuwe mensen die God op je weg gaat brengen waar je een tijdje mee op mag lopen. Een andere taak die je toevertrouwd wordt, waardoor je datgene wat je al jaren hebt gedaan los mag gaan laten. Spannend, maar ook verfrissend. Zo blijven we groeien in afhankelijkheid van God en in het luisteren naar de Heilige Geest.

Deze week zijn we als Stadsgebed welkom bij JMI, Jireh Ministries International, in Literatuurwijk.

Het is een warme gemeente midden in de samenleving.

- . De gemeente wil mensen met verschillende achtergronden en culturen samenbrengen.
- . Ze wil begeleiding en nazorg bieden bij hulpbehoevenden, vooral de weduwen en wezen en onder andere bij huiselijk geweld.
- . Ze wil voorzien in noden van anderen door te voorzien in voedselpakketten of andere goederen of kleding.
- . Ze wil graag met instanties samenwerken die hetzelfde doel nastreven.

De gemeente geeft lezingen, trainingen en workshops in binnen- en buitenland en zet projecten op. Er worden danslessen en workshops en radio- en televisieprogramma's verzorgd en er worden conferenties en seminars georganiseerd.

We ontvingen van hen de volgende dank- en gebedspunten:

Laten we danken voor:

- . wie God is voor elkeen van ons
- . de nieuwe dingen die God in deze tijd openbaar maakt
- . Gods liefde voor de mensheid
- . Zijn bescherming de afgelopen tijd
- . de gemeentes in Almere
- . de deuren die God opent in Almere voor Zijn volk

Gebedspunten:

Laten we bidden voor:

- . saamhorigheid
- . kracht om een stem te zijn in de maatschappij
- . een steeds grotere bewustwording van wie God is in Almere
- . mensen die zich alleen of bang voelen
- . de Gemeenteraad en de Burgemeester
- . de scholen en de leerkrachten, dat de druk afneemt en dat de achterstand bij de kinderen snel aangepakt zal worden.

Laten we ook bidden voor de Kerk op de Floriade.

De 12 kunstenaars die een kunstwerk mogen maken zijn bekend. Bid dat God zichtbaar zal mogen zijn in hun werk.

Bid voor de financiën. Er is nog heel veel geld nodig!

Bid voor de groei van saamhorigheid. Dat er veel vrijwilligers uit de verschillende kerken en gemeenten in Almere zullen komen die het leuk vinden om met elkaar de bezoekers van de Floriade te ontvangen.

Bid voor het bestuur van de Kerk op de Floriade. Voor wijsheid in het uitvoeren van de vele taken en het nemen van beslissingen.

In de maand augustus zullen we geen Stadsgebed hebben.

Op maandag 6 september hopen we elkaar weer te mogen ontmoeten. De locatie volgt nog.

We wensen jullie allemaal een hele fijne vakantieperiode toe.

We danken jullie voor alle trouwe gebeden!

Hartelijke groet en Gods zegen,

Marry Treep, Henk en Marianne de Groot

