

Nieuwsbrief Stadsgebed Almere november 2020

Op 24 maart jl. hadden wij contact met Frank Rink, mede-voorganger van de Sionspoort gemeente. Net daarvoor was in Nederland een lock down afgekondigd vanwege corona. Wij schreven toen: van uitstel komt geen afstel. Vertrouw op de Heer, Hij laat niet varen het werk dat Zijn hand begon.

Deze maand heeft de Sionspoort gemeente ons uitgenodigd om het Stadsgebed bij/met hun te houden. En ook nu kunnen wij niet fysiek samenkomen. Wie had verwacht dat de samenleving en het samenkomen in ons land en onze stad zolang beperkt zou blijven? De verwachting dat God alles in de hand heeft, geeft ons hoop en verwachting op een andere uitkomst. Onze verwachting op het normale leven is de laatste maanden veranderd en steeds opnieuw stellen wij deze verwachting bij.

Onlangs hoorde ik een overdenking over de tekst: Onderzoek alle dingen, behoud het goede (1 Thess.5:21). Het lijkt eenvoudig om dit te zeggen tegen onszelf of tegen anderen. Vaak wordt dit gebruikt in een context waarin twijfel is over een uitleg of een toepassing van het Woord van God. Deze zin is echter het sluitstuk van een stuk waarin staat: Pas op dat niemand kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar en voor allen. Verblijdt u altijd, Dank God in alles. Want dat is de wil van God en Christus Jezus voor u. Blus de Geest niet uit, Veracht de profetie niet. (1Thess. 5:15-20).

Ons leven verandert continue. Gelukkig maar. Dit vergt dat wij als mens onze verwachtingen in het gewone leven bijstellen. Dit is voor sommigen een lastig proces en er kan dan onrust, moeite en weerstand ontstaan. Dan juist is het nodig om te kunnen vertrouwen op de I AM, Elohim, onze God en Jezus, onze redder. 'Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. ..Het is goed dat het hart versterkt wordt door genade, niet door voedsel, dit heeft niet tot baat geleid voor hen die dit zochten (Hebr. 13:8-9).

De opdrachten die wij hier krijgen zijn het goede najagen, het goede behouden, voor elkaar en voor allen en ons hart versterken door genade. En onderzoeken en het goede zien in situaties en in de mensen om ons heen, ondanks dat geen mens de perfecte besluiten kan nemen. En

In onze bijzondere stad Almere, de jongste stad van Nederland, is het aannemen van deze opdrachten door de 'gelovigen' ook zo nodig. Laten wij een eenheid vormen in het belijden dat Jezus onze Verlosser en Heer is.

Om terug te komen op ..behoudt het goede.; zijn wij niet geneigd om ons te richten op de fouten van anderen en de goede zaken uit het oog te verliezen? En dan..schrijven wij de boodschappen van de boodschap dan helemaal af omdat er een bepaalde visie is of zien wij daar door heen en omarmen wij het deel van de boodschap die wel relevant is. Laten wij niet doen zoals een oud gezegde luidt: Gooi het kind niet met het badwater weg.

Willen jullie deze maand bidden voor:

- Een gebedspunt voor alle gemeenten in Almere. Door de veranderende manier van kerk zijn staan voorgangers verder af van hun gemeenteleden en proeven en voelen de nood en urgentie wellicht minder goed aan. De voorgangers maar ook de kerkleden verliezen de verbinding met de gemeente. Dit heeft gevolgen voor de geestelijke vorming en ontwikkeling. Ten slotte hebben wij elkaar allemaal nodig, ook om elkaar aan te scherpen en om elkaar te bemoedigen, te omarmen en te steunen.
 - De verbinding tussen gemeenteleden; door de corona tijd ervaren veel mensen toch een afstand tot de gemeente en wordt individualisering sterker
 - Leiders en voorgangers van de gemeenten; dat zij de kracht en de inzichten krijgen om juist in deze tijd zelf te blijven staan.
 - Leiders en voorgangers van gemeenten: dat zij creatief en gepassioneerd blijven om als herder hun schapen te leiden en te blijven zoeken

- Bid voor de wijsheid van God om besluiten te nemen over gedrag in deze tijd. De berichten spreken elkaar vaak tegen en de waarheid is ver te zoeken. Hoe gaan wij daar mee om als gemeente en als volgers van Jezus in deze stad?
- Bid voor de jeugd; in een levensfase waarin zij zichzelf zouden moeten ontplooiën, worden de mogelijkheden daarvoor beperkt. Bid dat zij nieuwe en creatieve mogelijkheden ontdekken om hiermee om te gaan.
- Bid voor het welzijn van de stad Almere, voor de inwoners en gasten.
- Bid voor de stuurgroep stadsgebed.

Van de Christenunie ontvingen wij de volgende gebeds- en dankpunten:

- We vragen wijsheid met betrekking tot de behandeling van de begroting.
- We vragen gebed voor de gevolgen van de Corona crisis voor de stad Almere en haar inwoners.
- We vragen wijsheid met betrekking tot de volgende dossiers: Actieplan Veiligheid en het Cultuurhuis Almere-Buiten.
- We vragen gebed voor gezinnen in Almere.
- We vragen gebed voor alle Almeeders dat ze de rust, veiligheid en vrede van God mogen ervaren als bewoners van deze stad Almere.
- We vragen gebed voor al het personeel en ondernemers actief in Almere. In het bijzonder ook gebed voor de zorgmedewerkers, onderwijspersoneel, teststraat medewerkers en andere hulpverleners.
- We vragen gebed voor de Burgemeester, Wethouders, gemeenteraad, ambtenaren in Almere.
- We willen danken voor alle vrijwilligers en kerken die zich inzetten om de stad Almere en haar inwoners te dienen.
- We willen danken voor het bestuur van de ChristenUnie Almere en andere vrijwilligers die zich inzetten.

Ten slotte eindig ik met de woorden van Paulus in de eerder genoemde brief: Ik bid dat wij naar elkaar mogen kijken zoals Paulus naar zijn broeders en zusters keek. Hij schreef: Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden (1 Thess 1: 2). Ook u bent navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het Woord aannam te midden van veel verrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden bent geworden voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje. Want vanuit u heeft het Woord van de Heere luid geklonken; niet alleen in Macedonië en Achaje, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid..(1 Thess 1: 6-8).

Verspreidt de liefde genade en het Woord van God in onze mooie stad. Almere verdient het om de genade van God te ontdekken, juist in deze tijd.

Gods zegen in uw persoonlijke wandel met God en in de gemeente van de Heer Jezus Christus door de gelovigen in Almere.

Het stadsgebed zal plaatsvinden op maandagavond 2 november a.s. via een digitale meeting.

Graag aanmelden voor zondagavond 1 november 19.00 via e-mail bij Henk de Groot (henk@ecaalmer.nl) of Marry Treep (gebedalmer@gmail.com). Wij sturen dan een bericht met de instructie.

Gods zegen en tot maandag

Stuurgroep Stadsgebed

Marry Treep, Marianne en Henk de Groot