

Nieuwsbrief stadsgebed Almere september 2020

2020 is een bijzonder jaar waarin veel van onze dagelijkse zekerheden zijn en worden geschud. Veel mensen die Jezus niet kennen als hun redder en verlosser verliezen hun perspectief en hoop op een ander en beter leven. Zij verbinden zich aan wat zij doen. En juist in deze tijd komen deze aspecten aan het licht. Wat betekent het voor ons als kerken en christenen in Almere om beperkt te zijn in onze 'traditionele' wijze van kerk zijn, van gemeente zijn. De laatste maanden zijn maanden geweest waar creativiteit en omschakelen naar een andere manier van leven voor velen centraal hebben gestaan. Mogelijk is deze periode voor de burgers van Almere een tijd geweest van bezinning of ontdekten zij juist dat de waarde van de kleine dingen. Maar ook leidt deze periode tot moeite en verdriet in veel gezinnen en huishoudens.

Als christenen mogen wij weten waar wij wonen: (Filippenzen 3:20) Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Wij dragen de wapenuitrusting die ons gegeven is en bovenal is het uiten van liefde en aandacht voor een ander een opdracht die wij juist nu mogen en kunnen uitvoeren.

Vanuit deze positie mogen wij bijdragen aan het natuurlijke en geestelijke welzijn van onze stad Almere.

De Parousia gemeente in Almere is deze maand de gemeente die ons op de gebedsavond ontvangt. Parousia betekend onder meer aanwezigheid van de Heilige Geest. Het is bijzonder dat wij met de Heilige Geest mogen gaan in deze stad en onze gebeden en verlangens bij God kenbaar mogen maken. Romeinen 13:14a zegt: Bekleed u dan met de Here Jezus Christus.; als wij dit doen dan zullen wij zijn als dragers van Zijn aanwezigheid in Almere en waar wij ook gaan. Zijn aanwezigheid in ons spoort ons aan, leidt ons en overtuigd ons van Zijn waarheid.

In deze wetenschap vragen wij u te bidden en te danken voor Almere:

Van de **Parousia gemeente** ontvingen wij 2 gebedsonderwerpen:

- Eind september starten de Alpha-cursussen (<http://www.alphacursusalmere.nl>), Bid om mensen die meer willen weten wat het evangelie van Jezus Christus inhoudt en willen deelnemen.
- Wat betekent het om als gemeente Jezus Christus na te volgen in coronatijd en daarna? Met die vraag is onze raad bezig. Bid om wijsheid en het vinden van Gods weg voor hen en voor ons allen als Parousia-gemeente.

In het centrum van **Almere Buiten** bestaat een buurtontmoetingsplek, **Delen& meer**. Van dit team ontvingen wij de volgende dank- en gebedspunten:

- Locatie: Dankpunt- we hebben een toezegging dat het contract voor de locatie verlengd wordt.
Gebedspunt- de afwikkeling van de contractverlenging is erg lastig ivm aansprakelijkheid, willen jullie bidden voor wijsheid en ruimte bij de gemeente om ons hierin te ondersteunen?
- Brei- en Hakerij: Dankpunt- we zijn sinds 2 maanden weer open en veel mensen die erg last hadden van eenzaamheid gedurende de lockdown zijn dankbaar voor de ontmoetingsplek en de aanspraak.
Gebedspunt- Corona geeft veel gespreksstof en angst, willen jullie mee bidden voor goede en positieve gesprekken, zodat niet Corona maar (Gods) liefde door mag klinken in de onderlinge gesprekken.
- Andere activiteiten: Dankpunt- dat er ruimte is om de activiteiten verder uit te bouwen
Gebedspunt- leiding dat we de juiste activiteiten gaan opzetten.
- En als laatste gebed voor ons als team, er komt erg veel op ons af, ook privé.

Van de **Christenunie** ontvingen wij de volgende dank- en gebedspunten:

De ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde. God nodigt mensen uit om in navolging van Jezus Christus die compassie handen en voeten te geven. Onze fractie zet zich in voor Almeerders en de bloei van Almere.

Dankpunten:

- Iedereen die zich inzet voor de bloei van de stad Almere en de Almeerders, in het bijzonder alle vrijwilligers.
- De prachtige natuur in Almere.

Gebed voor:

- Leiders van kerken in Almere. Dat ze wijsheid ontvangen hoe ze de kerk mogen organiseren in deze tijd, rekening houdend met de corona maatregelen.
 - De ChristenUnie fractie, het bestuur, de wethouder en de onderlinge samenwerking.
 - Het aantal Almeerders die last hebben van overgewicht en psychische problemen neemt toe. De gemeente Almere neemt initiatief om hier positief verandering in te brengen.
 - Verbetering van de communicatie tussen de gemeente Almere en de Almeerders. Omwonenden actiever betrekken bij plannen die invloed hebben op hun directe leefomgeving.
 - Meer stabiele thuissituaties en liefdevolle gezinnen.
 - De bloei van de jeugd in Almere.
 - Sluitende aanpak zorg en onderwijs.
 - Er is een toename van eenzaamheid onder ouderen en jongeren. Wijsheid om hier een positieve verandering in te brengen.

Bid ook voor:

- Het welzijn van Gezinnen; families; zij zijn de hoeksteen van de samenleving. Bid voor bescherming en stabiliteit;
- Het schooljaar is weer begonnen. Bid voor Jeugd en studenten en leerkrachten in deze onzekere periode van andere lesvormen; bid dat zij gemotiveerd worden vanuit de Heilige Geest om in alles te handelen alsof het voor de Heer is en niet voor mensen (Kol 3:23)
- Bid voor vrede en veiligheid in Almere. Bid dat geweld en wapengebruik verdwijnt.

Dank voor:

- De Esplanade is vernieuwd. Op deze plaats heeft jarenlang de Dag van de Eenheid plaatsgevonden. Dank dat deze plaats een plek is waar mensen tot rust kunnen komen en kunnen ontspannen. Laten wij uitspreken dat dit een plaats wordt waar mensen in alle rust en vrede een besluit maken om Jezus te volgen.
- De fototentoonstelling van Almere.
- De economie van Almere is relatief het minst hard getroffen door de Corona crisis. (volgens CBS/bericht Omroep Flevoland 19 augustus jl.)

Wij vinden het fijn om samen met u, ook deze maand een **gebedswandeling** te maken. Ook deze maand zullen wij dit doen in de regio van Almere centrum. Samen gaan wij de stad in om te danken en te bidden en Gods zegen te verspreiden in onze stad.

Gezien de corona maatregelen kunnen wij **niet binnen verzamelen**.

Voor deze gebedswandeling verzamelen wij buiten voor het Randstek gebouw, **(Randstad 21-71, Almere-stad)**. Neemt u bij minder goed weer een paraplu mee? En een flesje water o.i.d.?

Deze avond start om 19.45 en eindigt rond 21.00.

Samen de stad in om te danken en te bidden en Gods zegen te verspreiden in onze stad.

(zie ook de uitnodiging van de Parousia gemeente op de volgende pagina)

Graag tot 7 september a.s.

Met vriendelijke groet en vanuit Gods zegen

Stuurgroep Stadsgebed Almere

Marry, Marianne en Henk



STADSGEBED ALMERE: GEBEDSWANDELING MAANDAG 7 SEPTEMBER

Wandelen en bidden met onze broers en zussen uit Almeerse kerken.

Bidden voor Almere, voor Gods plan voor onze kerken, voor elkaar.

Hoe goed als samen bidden het "nieuwe normaal" wordt !

We ontmoeten elkaar om 19.45 uur vóór Randstek, vormen gebedsgroepjes, wandelen en bidden, en sluiten weer af om 21.00 uur vóór Randstek.

Doe mee, van harte welkom !