

Woensdag 1 mei

20:00 Huiskringen

Zaterdag 4 mei

Prayer Station Almere

Zie info op de achterkant

Zondag 5 mei AVONDMAAL

09:30-10:00 Voorbede dienst

10:15 Aanvang dienst

Spreker: **Frank Rink**

Leiding van dienst: **Rutger Gast**

Dinsdag 7 mei

12:30-14:00 Family7 videoserie

Zie info hiernaast

Woensdag 8 mei

20:00 Kaderoverleg

Vrijdag 10 mei

19:30-21:00 Bidstond bij Maranatha

Zie info hiernaast

Zondag 12 mei MOEDERDAG

09:30-10:00 Voorbede dienst

10:15 Aanvang dienst

Spreker: **Jan de Haan**

Leiding van dienst: **Frank Rink**

Tieners in de zaal

Worship is onder leiding van Jacco en

Nympha

Boekentafel

Dinsdag 14 mei

12:30-14:00 Family7 videoserie

Zie info hiernaast

Woensdag 15 mei

20:00 Huiskringen

Zaterdag 18 mei

Prayer Station Almere

Zie info op de achterkant

Zondag 19 mei

09:30-10:00 Voorbede dienst

10:15 Aanvang dienst

Spreker: **Rutger Gast**

Leiding van dienst: **Angelique Gast**

Dinsdag 21 mei

12:30-14:00 Family7 videoserie

Zie info hiernaast

Zaterdag 25 mei

19:00-22:00 De Binnenplaats

Avond voor iedereen vanaf 12 jaar in

Het Bakken

Zie info hiernaast

Zondag 26 mei

09:30-10:00 Voorbede dienst

10:15 Aanvang dienst

Spreker: **Dyllan McBurnie**

Leiding van dienst: **Rutger Gast**

Tieners in de zaal

Boekentafel

Dinsdag 28 mei

12:30-14:00 Family7 videoserie

Zie info hieronder

Samen bidden bij Maranatha

Elke 2^e vrijdag van de maand is er

van 19:30 tot 21:00 gezamenlijk

bidden bij Maranatha (het adres is:

El Grecostraat 171). Samen met

Maranatha, Unity, Bribe, en de

Terebint willen we God Loven en

prijzen en samen bidden voor

Almere, maar ook bidden voor andere

onderwerpen.

De Binnenplaats - We are Royals

Op de volgende zaterdagen wordt in

Het Bakken van 19:00 tot 22:00 uur

een leuke avond met dans, zang en

actualiteiten gehouden voor iedereen

vanaf 12 jaar

De afsluiting is op 25 mei.

Family7 videoserie

Zeer leerzame serie van 13

afleveringen over Het Bloedverbond

door Jaap Dieleman en Dolf v/d

Vegte. Kom, als je geestelijk

opgebouwd wilt worden!

Elke dinsdag vanaf 12:30 op de

volgende locatie:

Nieuwe Diepstraat 47 in Almere

Iedereen is welkom!

De discipel, - Meester, als U Uzelf op een speciale manier aan de wereld openbaar zou maken, zouden de mensen niet langer twifelen aan het bestaan van God en Uw eigen goddelijkheid, maar allen zouden geloven en het pad van gerechtigheid op gaan.

De Meester, - Mijn zoon, de innerlijke staat van elk mens ken Ik heel goed, en aan elk hart, overeenkomstig zijn behoeften, maak Ik Mij bekend; en om de mensen op de weg van Gerechtigheid te brengen is er geen beter middel dan de openbaring van Mijzelf. Voor de mens werd Ik een mens zodat hij God zou leren kennen, niet als iemand die schrikwekkend en vreemd is, maar zo vol liefde en genegenheid voor hem, want de mens is zoals Hij en naar Zijn beeld gemaakt.

De mens heeft ook een natuurlijk verlangen om Hem te zien in wie hij gelooft en die van hem houdt. Maar de Vader kan niet worden gezien, want Hij is van nature ondoordringbaar, en hij die Hem wil begrijpen moet dezelfde aard hebben. Maar de mens is een te doorgronden schepsel en daarom kan hij God niet zien. Omdat God echter liefde is en Hij diezelfde gave van liefde aan de mens heeft gegeven, daarom, opdat aan dat verlangen naar liefde zou kunnen worden voldaan, nam Hij een vorm van bestaan aan die de mens kon begrijpen. Zo werd Hij mens en zijn kinderen met alle heilige engelen mogen Hem zien en van Hem genieten (Kol. 1:15, 2:9). Daarom zei Ik dat hij die Mij heeft gezien, de Vader heeft gezien (Johannes 14:9-10). En hoewel Ik in de gestalte van de mens de Zoon word genoemd, ben Ik de eeuwigdurende en onveranderlijke Vader (Jesaja 9:6).

Ik en de Vader en de Heilige Geest zijn één. Net als in de zon er zowel warmte als licht is, is het licht geen hitte, en de hitte is geen licht, maar beide zijn één, terwijl ze in hun manifestatie verschillende vormen hebben, dus Ik en de Heilige Geest, wanneer we vanuit de Vader tewerk gaan, brengen licht en warmte aan de wereld. De Geest, die doopt met vuur, brandt allerlei vormen van zonde en ongerechtigheid in de harten van gelovigen tot as, waardoor ze zuiver en heilig gemaakt worden. Ik die het Ware Licht ben (Johannes 1:9, 8:12), verdrijf alle duistere en slechte verlangens en leid hen op de weg van gerechtigheid om ze uiteindelijk naar hun eeuwige thuis te brengen. Toch zijn Wij niet drie maar één, net zoals de zon maar één is.

Wanneer de mens met geheel zijn hart, verstand en ziel God liefheeft, en zijn naaste als zichzelf dan is er geen plaats voor twijfels, maar in hem zal dat Koninkrijk van God worden gevestigd, waaraan geen einde zal komen, en hij, gesmolten en gegoten in het vuur van liefde, zal worden gemaakt naar het beeld van zijn hemelse Vader, die hem in eerste instantie gelijkend op Hemzelf maakte.



Leiderschapsteam

Frank en Judith Rink
06-21662282
frankenjudith@live.nl

Rutger en Angelique Gast
036-7510445
degastjes@gmail.com

Erik en Lonneke Teeken
036-5335912
lonneke_jansen@hotmail.com

Taakverantwoordelijken

Gebed, evangelisatie
Astrid Kombrink
a.rcverwey@gmail.com

Dans, vlag en drama
Angelique Gast
degastjes@gmail.com

Onderwijs

Kinderwerk
Tamara van Loenen
Loenen24@hotmail.com

Tieners
Lonneke Teeken
lonneke_jansen@hotmail.com

Worship & Geluid
Erik Teeken
eteeken@hotmail.com

Opbouwteam & Gebouwbeheer
Eddy Maduro
hamaduro@hotmail.com

Diakonie
Jeanne Waterman
06-30014806
secretariaatsionspoort@gmail.com

Hospitality-team
(dwz. koffiedienst, welkomsteam, boekentafel en gastvrouw/heer)
Jeanne Waterman
jeanne.waterman777@gmail.com

Website coördinator
Richard Jeltema
r.jeltema@hotmail.nl

Audio / video
Karel Waterman
k.p.waterman777@gmail.com

Pastoraat
Rutger en Angelique Gast
036-7510445
degastjes@gmail.com

Worship Dance School

Diverse cursussen en activiteiten voor verschillende leeftijden o.l.v. Angelique Gast.
Tel. 06-15288268
www.worshipdanceschool.nl of
worshipdanceschool@gmail.com

Prayer Station Almere actief:

Op de **1e** zaterdag van de maand in Almere-Haven
Locatie: Buurtcentrum Corrosia
Adres: Markt 39 (Almere-Haven)
Tijden: van 12.00-15.30 uur
Op de **3e** zaterdag van de maand in Almere-Stad
Locatie: Buurtcentrum de Kolkzicht
Adres: Klokkenluiderstraat 57 (Almere-Stad)
Tijden: 12.00-15.30 uur
Contactpersoon: Rubia Keuter
www.prayerstationalmere.nl
E. info@prayerstationalmere.nl
M. 06-46612113

Informatie huiskringen

Tussen de Vaarten onder leiding van Theo en Aisha Kok 036-8443342

Almere Buiten onder leiding van Rutger en Angelique Gast
036-7510445

Almere Haven onder leiding van Fred en Yvonne Snertring
036-5401529

Vacatures

Heb je interesse in iets of wil je uitstappen in geloof? Maar weet je niet helemaal wat. Meld je dan bij het Leiderschapsteam

Interessante websites

www.sionspoort.nl
www.abbachildcare.org
www.christenenvoorisrael.nl
www.bijbelonderwijs.nl
www.vraaghetnoach.nl
www.weet-magazine.nl
www.eindtijdinbeeld.nl
www.likud.nl
www.logos.nl
www.bijbelengeloof.com

Boekentafel

De boekentafel is, indien mogelijk, de 2^e en de 4^e zondag van de maand na de dienst. Naast boeken zijn er ook dvd's en kadootjes te koop.



Pinkstergemeente SionsPoort

Postadres:
Hengelostraat 24
1324 GN Almere

De diensten worden gehouden op zondagochtend in:
het "Baken Park Lyceum",
Buñuellaan 4 in Almere.

Via email zijn wij bereikbaar op:
SecretariaatSionspoort@gmail.com

Website:
www.sionspoort.nl

Giften:
Voor giften, graag overmaken via het volgende bankrekeningnummer:
NL79 INGB 0004 4857 21, t.n.v.
Pinkstergemeente SionsPoort Almere o.v.v. 'Gift'.

Redactie PSActueel:
k.p.waterman777@gmail.com

Kopij graag inleveren vòòr de 20^e van de maand.

Volgende uitgave:
Zondag 26 mei

