



'Alles had ik al geprobeerd'

De waarheid zal u vrijmaken!

Johannes 8:32

Merk jij dat je vastloopt in je leven? Ben je verstrikt geraakt in zonde, leugen en emotionele- of demonische gebondenheid? Lukt het je maar niet om uit bepaalde patronen te breken en je wilt echt leven in vrijheid? Kom dan naar de tweedaagse bevrijdingsconferentie in Almere. Je krijgt gezond en praktisch onderwijs over een leven in vrijheid en we gaan samen bidden dat God bevrijdt en herstelt!

Getuigenis van een deelnemer:

Martin kampte met een pornoverslaving en had alles al geprobeerd om er vanaf te komen. Zonder resultaat. Hij kwam dit jaar naar een bevrijdingsconferentie en schreef ons na afloop: *'Er moest iets gebeuren! Toen ik hoorde van een bevrijdingsconferentie, meldde ik me samen met mijn vrouw aan. Ik vond het best spannend. Wat zou er allemaal gebeuren in zo'n weekend? Na de eerste avond kregen we een vragenlijst mee om in te vullen. Dit heb ik samen met mijn vrouw gedaan en dat gaf al veel bevrijding. Er samen over praten was al zo goed.*

Aan het einde van de tweede dag zei de spreker dat de mensen die van hun pornoverslaving af wilden, mochten gaan staan. Ik kon me niet meer verstoppen. Ik had A gezegd en moest nu ook B zeggen. Nog een beetje schuchter ging ik naar de afgesproken plaats. Ik mocht alles belijden, ontving vergeving en een teamlid bad voor bevrijding en zegende me met Gods Geest. Er viel een last van me af.

Na de conferentie heb ik best nog wel zwakke momenten gehad, maar ik merk dat de behoefte om op internet naar verkeerde sites te zoeken is verdwenen. Ik mag in de vrijheid staan, want de banden uit het verleden zijn doorgesneden. Er heerst weer openheid in huis. Satan kan me niet meer aanklagen. Ik ben van Jezus!

[Aanmelden](#)

WWW.VRIJZIJN.NL