

Zondag 1 juli Doopdienst

09:30-10:00 Voorbede dienst

10:15 Aanvang dienst

Spreker: **Frank Rink**

Leiding van dienst: **Angelique Gast**

Dinsdag 3 juli

19:30-21:30 Video-serie Family7

Het mysterie van de Opname 8 en 9

Locatie: Nieuwe Diepstraat 47 in Almere

Zondag 8 juli

09:30-10:00 Voorbede dienst

10:15 Aanvang dienst

Spreker: **Jan de Haan**

Leiding van dienst: **Frank Rink**

Tieners in de zaal

Boekentafel

Dinsdag 10 juli

19:30-21:30 Video-serie Family7

Het mysterie van de Opname 10 en 11

Locatie: Nieuwe Diepstraat 47 in Almere

Woensdag 11 juli

BBQ voor het kader

Zondag 15 juli

09:30-10:00 Voorbede dienst

10:15 Aanvang dienst

Spreker: **Hester Zoutman**

Leiding van dienst: **Lonneke Teeken**

Boekentafel Alles wat vandaag op de boekentafel ligt is gratis!

Woensdag 18 juli

BBQ voor de huiskringen

Zaterdag 21 juli

Prayer Station Almere

Zie info op de achterkant

Zondag 22 juli

09:30-10:00 Voorbede dienst

10:15 Aanvang dienst

Spreker: **Frank / Yusuf & Miriam**

Leiding van dienst: **Frank Rink**

Tieners in de zaal

Boekentafel

Dinsdag 24 juli

19:30-21:30 Video-serie Family7

Het mysterie van de Opname 12 en 13

Locatie: Nieuwe Diepstraat 47 in Almere

Zondag 29 juli

09:30-10:00 Voorbede dienst

10:15 Aanvang dienst

Spreker: **Lonneke Teeken**

Leiding van dienst: **Kaderlid**

Zaterdag 14 juli is de jaarlijkse schoolvoorstelling van de Worship Dance School in Het Baken Park Lyceum, Buñuellaan 4 in Almere. De deur is open om 18:45 uur en de voorstelling begint om 19:30 uur. Kaarten zijn € 3,50 per stuk inclusief koffie, thee, limonade en een koekje. Zie www.worshipdanceschool.nl

Zaterdag 14 juli is ook de Dag van Eenheid.



DAG VAN EENHEID
JOH 17: 20-23
14.07.2018
13:00 - 21:00
Grote Markt
Almere Centrum

KOM EN VIER MEE!
Een dag van Eenheid, Liefde en Respect door kerken uit Almere en omgeving.

LIVE MUZIEK • DANS • LEKKER ETEN
Speciaal voor de kinderen:
Springkussen - Popcorn - Suikerspin en meer
..... OPENLUCHT EVENT

GRATIS ENTREE
Iedereen is welkom

Voor meer informatie: www.godsglory.nl/dagvaneenheid



Dit jaar fantastisch muziek van de praiseband in de genres:
POP / URBAN GOSPEL
LATIN / CARIBBEAN HYMNS
AFRICAN PRAISE

Gastoptredens van:
John Anch
MC Godwin | Gideon Luciana | Band de Hoop
Shook Elias | Quas G | Church Boys
DJ Don Ceder | Wanda

Versillende foodkaren, waaronder: Antilliaans eten van KUMILAMOR catering en Surinaams eten van Lagadeau en Joyful catering

Wat is een mensenleven

Jaren geleden leerde ik een jongen kennen, Niek geheten, die ik volgens mijn ouders tot geloof moest brengen. Dit leek voor mij een erg moeilijke opgave. Ik was dan wel gelovig opgevoed, maar in die tijd geloofde ik zelf nog niet. Ik vroeg hem "Wat doe je of wat wil je gaan doen?". Hij vertelde dat hij een hoveniersopleiding had gedaan en hoopte op een goede baan als tuinman. "En jij?" vroeg hij. "Mijn vader wil dat ik timmerman word" zei ik. "Dat wil je vader, oké, maar wat wil jij, heb je geen dromen?" Ik stond verdund te kijken. Ach zei ik: "Ik moet geld verdienen." "Maar je hebt toch wel een droom en een eigen wil?" "Jawel" zei ik, "maar dat kan niet. Er moet geld op de plank komen." Ik vertelde hem dat ik zendeling wilde worden, maar mijn vader wilde dat niet. Mijn vader bepaalde dat. We kregen een heel gesprek over vaders en hoe we opgevoed waren. Mijn vader was heel streng, terwijl hij zijn eigen vader nooit gekend had en zijn stiefvader schopte hem regelmatig 's nachts de straat op. Dan sliep hij onder auto's om warm te blijven en redelijk veilig te zijn. Als het even kon nam ik hem mee. Nee, naar de kerk wilde hij niet, maar wel mee naar jeugdkamp. Ons taalgebruik was totaal anders: ik sprak heel netjes, terwijl hij een jongen van de staat was en heel werelds sprak. Op een dag vroeg hij mij om het eens op papier te zetten wat geloof was en wat hij er mee moest. Nu bij de gesprekken over evangelisatie komt deze hele geschiedenis weer in mijn gedachten. Want hoe praat je met ongelovige mensen van de straat of mensen die geloof op een zijspoor hebben gezet? Hoe leg je mensen uit dat God van ze houdt en tegen hen zegt: "Je bent mijn geliefde kind". We spreken vaak vanuit het idee dat iedereen ons maar moet begrijpen, maar wij moeten juist proberen te spreken vanuit de instelling dat anderen kunnen begrijpen waar we het over hebben. De ander ontmoeten. Eenvoudig op de man af, liefdevol, zonder verwijten en ga je zelf niet verdedigen. Vertrouw op je eigen hart, en vertel wat je wil vertellen. Natuurlijk zijn we niet allemaal hetzelfde, dat kan ook niet. Wilkin van de Kamp schrijft: God verdeelt het lijden in de wereld over al zijn kinderen. Iedere christen ontvangt een stukje bewogenheid van de Vader over het lijden, waarin zijn persoonlijke roeping licht om in actie te komen. Er staat In Efeze 4:7 dat we allemaal een mate van de zalving van Jezus ontvangen, niet iedereen is hetzelfde en iedereen heeft genade gekregen en mag daarmee werken. Het grappige was dat mijn ouders verlangden dat ik Niek tot geloof zou leiden, maar het omgekeerde gebeurde, Niek bracht mij tot geloof. En ach we zijn dan wel uit elkaar gegroeid en ieder zijnsweegs gegaan, maar wel allebei met Jezus.



Leiderschapsteam

Frank en Judith Rink
06-21662282
frankenjudith@live.nl

Rutger en Angelique Gast
036-7510445
degastjes@gmail.com

Erik en Lonneke Teeken
036-5335912
lonneke_jansen@hotmail.com

Taakverantwoordelijken

Gebed, evangelisatie
Rubia Keuter
rubia@keuter.nl

Dans, vlag en drama
Angelique Gast
degastjes@gmail.com

**Onderwijs
vacature**

Kinderkerk
Tamara van Loenen
Loenen24@hotmail.com
Astrid Kombrink
a.rcverwey@gmail.com

Tieners
Lonneke Teeken
lonneke_jansen@hotmail.com

Worship
Erik Teeken
eteeken@hotmail.com

Geluid- en opbouwteam
Eddy Maduro
Diverse vacatures
hamaduro@hotmail.com

Diakonie
Jeanne Waterman
06-30014806
secretariaatsionspoort@gmail.com

Hospitality-team
(dwz. koffiedienst, welkomsteam, boekentafel en gastvrouw/heer)
Jeanne Waterman

Vacature koffiedienst
Vacature welkomsteam
jeanne.waterman777@gmail.com

Website coördinator
Richard Jeltema
r.jeltema@hotmail.nl

Audio / video
Karel Waterman
k.p.waterman777@gmail.com
Ook hier is er een **vacature**.

Pastoraat
Evert en Denise Urban
evertjanu045@gmail.com

Gebeds- en dankbriefjes

Men kan gebeds- en dankbriefjes invullen en deponeren in de witte box op het podium. Verder kan men voor alle vragen rond het gebedswerk mailen naar:
secretariaatsionspoort@gmail.com

Worship Dance School

Diverse cursussen en activiteiten voor verschillende leeftijden o.l.v. Angelique Gast.
Tel. 06-15288268
www.worshipdanceschool.nl of
worshipdanceschool@gmail.com

Prayerstation (interkerkelijk)

Gebed en evangelisatie!
Elke 2^e en 3^e zaterdag van de maand van 12:00 tot 17:30 uur in het buurtcentrum Kolkzicht, Klokkenuiderstraat 57
Contactpersoon: Rubia Keuter
prayerstation-almere@shalom.house
of 06-46612113

Informatie huiskringen

Tussen de Vaarten onder leiding van Rubia Keuter. 06-46612113

Almere Buiten onder leiding van Mark en Nacaris McBurnie. 06-16790689 of 06-13530119

Vacatures

Heb je interesse in iets of wil je uitstappen in geloof? Maar weet je niet helemaal wat. Meld je dan bij het Leiderschapsteam

Interessante websites

www.sionspoort.nl
www.abbachildcare.org
www.christenenvoorisrael.nl
www.bijbelenonderwijs.nl
www.vraaghetnoach.nl
www.weet-magazine.nl
www.eindtijdinbeeld.nl
www.likud.nl
www.logos.nl
www.bijbelengeloof.com

Boekentafel

De boekentafel is, indien mogelijk, de 2^e en de 4^e zondag van de maand na de dienst. Naast boeken zijn er ook dvd's en kadootjes te koop.



Pinkstergemeente SionsPoort

Postadres:
Hengelostraat 24
1324 GN Almere

De diensten worden gehouden op zondagochtend in:
het "Baken Park Lyceum",
Buñuellaan 4 in Almere.

Via email zijn wij bereikbaar op:
SecretariaatSionspoort@gmail.com

Website:
www.sionspoort.nl

Giften:
Voor giften, graag overmaken via het volgende bankrekeningnummer:
NL79 INGB 0004 4857 21, t.n.v.
Pinkstergemeente SionsPoort Almere
o.v.v. 'Gift'.

Redactie PSActueel:
k.p.waterman777@gmail.com

Kopij graag inleveren vòòr de 20^e van de maand.

**Volgende uitgave:
Zondag 29 juli**

