



**PINKSTERGEMEENTE
SIONSPOORT ALMERE**

VISIEDOCUMENT 2016-2018

Inhoudsopgave

1. INTRODUCTIE

2. IDENTITEIT

3. MISSIE

4. VISIE

5. STRATEGIE

5.1 VERDIEPING IN DE RELATIE MET GOD (ONDERWIJS)

5.2 INTEGREREN VAN DE VIJFVOUDIGE BEDIENING

5.3 BEVRIDINGS- EN GENEZINGSBEDIENING

5.4 KINDEREN, TIENERS EN JONGEREN

5.5 VERDIEPEN VAN ONDERLINGE RELATIES

5.6 WORSHIP

5.7 EVANGELIE VERSPREIDEN / UITREIKEN

1. INTRODUCTIE

Dit visiedocument is tot stand gekomen door bijdragen van veel verschillende mensen, in de periode van het interim leiderschap 2015-2016. Het is bedoeld om richting, structuur en focus aan te geven voor een periode van ongeveer drie jaar. We strekken ons uit naar de toekomst die God voor de gemeente en de stad heeft.

Dit document is niet bedoeld als een geloofsbelijdenis, maar geeft vooral een richtlijn voor waar we wel en niet aan werken in de aankomende paar jaar. Voor de geloofsbelijdenis van de VPE, waar Sionspoort deel van uit maakt*.

We geloven dat God de stad Almere te positieve wil laten ontwikkelen en veranderen. Op dit moment is er slechts een heel klein percentage (1 a 2%) van de Almeerse bevolking actief in een kerk of andere christelijke geloofsgemeenschap. De belangstelling voor het geestelijke is wel groot in Almere. Ondanks veel goede en groeiende initiatieven is op dit moment de impact van kerken nog betrekkelijk klein. We geloven dat dit door de verschillende kerken in Almere steeds verder gaat toenemen.

Dit document gaat in eerste instantie over de visie die de gemeente Sionspoort heeft voor de komende drie jaar.

*ZIE [HTTPS://WWW.VPE.NL/GO/OVER-DE-VPE/WAT-GELOVEN-WIJ](https://www.vpe.nl/go/over-de-vpe/wat-geloven-wij)

2. IDENTITEIT

Sionspoort is een God dienende gemeenschap, zoals die door Jezus Christus werd voorgeleefd, waarin een persoonlijke relatie met God wordt gestimuleerd en doorleeft. Het is een gemeente waarin het verlossingswerk van Jezus Christus centraal staat en waar mensen zich uitstrekken om in de voetsporen van Jezus te treden, om op Hem te gaan lijken. “God heeft ons, door het lijden en sterven van zijn zoon Jezus aan het kruis en Jezus’ opstanding bevrijd van de duisternis. Door Zijn dood én opstanding mogen wij, samen met Hem, leven in Zijn Licht (Joh. 3:16).”

De macht van het kwaad, over ons leven is verslagen. We worden niet meer aangeklaagd door Satan of geregeerd door slechte verlangens en zonden, maar mogen vrij leven. Jezus is de Heer van de schepping. Het leven vindt doel in het kennen van Jezus. God stelt de Heilige Geest beschikbaar aan iedereen die daarom vraagt en oprecht met God wil leven (Hand 2:17-18). Dit geeft kracht in het leven om te vergeven en te genezen. De ziel komt tot leven door de Heilige Geest. Als iemand de Geest van God in zijn leven ontvangt, wordt hij opnieuw geboren. Zo mogen we leven als kind van God en Hem van binnenuit kennen.

Door de kracht die de Heilige Geest in ons geeft mogen we die dingen doen die Jezus ook deed. Vergeven, genezen en bevrijden. We veroordelen de ander niet, en leggen elkaar geen wetten en regels op, maar leveren een positieve bijdrage aan de levens van de mensen die naast ons staan. We willen ten eerste zelf de verandering zijn, die we in onze omgeving zouden willen zien. We zijn bereid om elkaar te helpen, te vergeven en te ondersteunen. We roddelen niet over elkaar, maar praten met elkaar om elkaar op te bouwen.

We willen graag, uit liefde voor God, niets doen dat onszelf of anderen schaadt. We stimuleren elkaar om goed te leven. Mocht iemand zich niet goed of zelfs ontoelaatbaar gedragen en zich niet willen verbeteren dan zal hij uit de gemeenschap gezet worden, om de rest die wel het goede willen doen, te beschermen. We zijn dienstbaar naar elkaar toe zoals Jezus dienstbaar is naar ons toe. We houden van elkaar. Jezus geeft ons daarin het voorbeeld. Hij had de grootste liefde. We willen ook daarin in Zijn voetsporen treden.

God geeft aan de kerk ook de gaven van de Geest. Gaven zoals profetie en het spreken in de taal die God geeft door zijn Heilige Geest zijn gegeven om het persoonlijke leven en de gemeente als geheel te versterken, richting en kracht te geven. God openbaart door Zijn Geest, dingen die voor mensen verborgen zijn. Ook geneest en bevrijdt Hij en vernieuwt Hij ons van dag tot dag. In Sionspoort streven mensen er naar om de kracht van God aan het werk te zien. Er is een verlangen om echt te zijn en oprecht, zoals ook van de kerk in Handelingen beschreven staat. Er wordt gestreefd naar eenheid en het gezamenlijk uitvoeren van de goede werken van God.

We streven niet alleen naar eenheid in de gemeente, maar ook tussen de gemeentes in Almere onderling. Sionspoort stelt zich dienstbaar en behulpzaam op naar andere kerken in Almere en neemt daar waar het gepast is, het initiatief tot eenheid.

We geloven dat iedereen zijn eigen gaven en talenten gekregen heeft en deze mag inzetten in het Koninkrijk van God. We groeien in echtheid om een volwassen gemeente te zijn, waarin mensen tot bloei komen en waar God’s werk zichtbaar is.

Behalve dat we omzien naar elkaar, voor elkaar bidden en elkaar helpen, reiken we ook uit naar onze omgeving. Sionspoort is een afspiegeling van de multiculturele samenleving in Almere. Allerlei culturen, opleidingsniveau’s en maatschappelijke posities zijn vertegenwoordigd. Jezus wil dat we van alle mensen houden en Zijn liefde demonstreren in de stad waar we mogen wonen. We reiken het eerst uit naar elkaar en daarna vanuit de dichtstbijzijnde omgeving, steeds verder naar buiten, goed doende waar God ons de mogelijkheid geeft. We schamen ons niet voor het evangelie, maar zijn blij om de liefde en genade van God te delen met andere mensen.

3. MISSIE

“Heb elkander lief zoals Ik u heb liefgehad” (Johannes 13:34, 35)

(Jesaja zegt:) “De Geest van de Heer is op mij. Hij heeft mij met zijn Geest gezalfd om goed nieuws te brengen aan nederige mensen. Hij heeft mij gestuurd om mensen die een gebroken hart hebben, te genezen. Om gevangenen te vertellen dat ze vrij zijn. Om mensen die vastzitten, uit hun gevangenis te halen. Om te vertellen dat het grote feestjaar van de Heer begonnen is. Om te zeggen dat de dag is gekomen dat onze God zijn vijanden zal straffen. Om alle mensen die verdrietig zijn, te troosten. Om alle mensen in Jeruzalem die treuren, weer blij te maken. Ze zullen geen as meer op hun hoofd hebben [als teken van verdriet], maar een feestkroon. Ze zullen niet meer gebukt gaan onder verdriet, maar ze zullen blij zijn en feestvieren. Ze zullen worden genoemd: 'Eiken van rechtvaardigheid,' en: 'Bomen door de Heer geplant.' Zo zal Hij worden geëerd. Ze zullen de oude puinhopen weer opbouwen tot steden. Wat vroeger werd verwoest, zullen ze weer opbouwen. Ze zullen de steden die in puin liggen, vernieuwen. Zelfs steden die eeuwenlang verwoest hebben gelegen, worden weer opgebouwd.” (Jesaja 61:1-4)

Vanuit deze basis willen we, in de kracht van de Heilige Geest, met en naar elkaar en anderen uitreiken om aan armen goed nieuws te brengen, hoop te brengen in deze wereld, vrijlating te verkondigen en de verlossing in Jezus te beleven en te vieren.

4. VISIE

Sionspoort is een gemeente die, als een gezin van God en door Jezus, geborgenheid brengt aan een gebroken wereld en mensen stimuleert om een persoonlijke relatie met God te ontwikkelen. God wil dat je Leeft met een hoofdletter. Dit betekent dat je door Jezus heen tot je bestemming komt, genezing, herstel en bevrijding ontvangt en een discipel wordt van Hem. Jongeren worden ook bewust ingezet en getraind om hun gaven en talenten te ontwikkelen in het koninkrijk van God.

De gemeente viert de diensten met lofprijs en aanbidding. Daarnaast werken we aan onderlinge relaties, onder andere door regelmatig samen te eten. De gemeente organiseert activiteiten waarbij genezing, herstel en bevrijding plaatsvindt om zo Gods bewogenheid voor de mensen te laten zien. De gemeente is een poort voor het koninkrijk van God, waarbij de gemeente zich met name richt op Almere.

Wij zijn een gezonde gemeente door middel van een evenwichtige balans in onderwijs, pastoraat, evangelisatie, lofprijs, gebed, profetie en bevrijding. Wij zijn tot zegen in Almere, mede door het aangaan van samenwerkingsverbanden.

5. STRATEGIE

Om de visie, zoals beschreven in hoofdstuk 3, tot uiting te laten komen in de gemeente is het belangrijk om ons te focussen op een aantal speerpunten. De speerpunten binnen de gemeente voor de komende drie jaar zijn als volgt:

- ⇒ Verdieping in de relatie met God (onderwijs)
- ⇒ Integreren van de vijfvoudige bediening
- ⇒ Bevrijdings- en genezingsbediening
- ⇒ Kinderen, tieners en jongeren
- ⇒ Verdiepen van onderlinge relaties
- ⇒ Worship
- ⇒ Evangelie verspreiden / Uitreiken

5.1 Verdieping in de relatie met God

Waarom verdieping in de relatie met God?

Dat God een relatie met mensen wil, is al duidelijk vanaf het allereerste begin. In Genesis 1 kunnen we lezen hoe God de aarde en de mens heeft gemaakt. En daar laat God het niet bij, hij zoekt de mens juist op (o.a. Gen. 1:28-29). Regelmatig bezoekt hij Adam en Eva (Gen 2:19, Gen 3:8).

In het laatstgenoemde Bijbelvers staat ook dat Adam en Eva zich verstopten voor God, omdat ze iets fout hadden gedaan en bang waren. God wist dat natuurlijk wel. Maar God reageerde niet door hun fout te bestraffen of door hen boos te verlaten. Nee, God zocht juist contact met hen: "Waar ben je?" (Gen 3:8-9). God strekte zich uit naar de mens. Want zo is God.

Dat geldt ook voor het hier en nu, voor ons. Zelfs als we fout zitten of wegrennen voor God, staat Hij op de uitkijk om ons op te zoeken. Dat is ook wat Jezus duidelijk wil maken met de gelijkenis van de verloren zoon (Luc: 15:11-32). Het initiatief ligt dus niet bij de mens; God neemt zelf het initiatief. Hij staat op de uitkijk, ongeacht wat we gedaan hebben. We hoeven niet eerst aan allerlei eisen te voldoen.

Jezus speelt hierin een centrale rol. God zond Zijn Zoon, omdat Hij ons zo liefheeft (Joh 3:16). Hij wil bij ons zijn, Hij wil ons kennen en Hij wil dat wij Hem kennen.

Maar doordat we niet rechtvaardig voor God konden staan door de zonden van de mens, heeft Jezus alle zonden van de mens op zich genomen. Zo mogen wij, geheiligd en gereinigd door Jezus, tot Hem komen en kan Hij in ons wonen door Zijn Heilige Geest, zodat wij Hem mogen leren kennen (Rom 8:4-5).

Als we God gaan leren kennen zoals Hij is, zullen we werkelijk gaan ervaren hoeveel Hij van ons houdt en om ons geeft. We mogen Hem persoonlijk leren kennen, waardoor we werkelijk mogen gaan ervaren hoe rijk we zijn in Hem. Niet ik leef dan meer, maar Hij leeft in mij!

Hoe verdiepen we onze relatie met God?

We verdiepen onze relatie met God d.m.v.:

- de Bijbel

- Gebed
- Heilige Geest

De Bijbel

Het is belangrijk om dagelijks geestelijk voedsel binnen te krijgen d.m.v. de Bijbel, zo verdiepen we o.a. onze relatie met God. Dit komt tot uiting op verschillende manieren:

- Prediking op zondag
- Basiscursus voor nieuwe gelovigen
- Bijbelstudie avonden
- Huisgroepen
- Thuis Bijbel lezen

Heilige Geest

Wij vinden het belangrijk dat de Heilige Geest bekend is bij elke gelovige en ook door elke gelovige heen werkt. We willen mensen stimuleren om een relatie te ontwikkelen met de Heilige Geest, omdat God door Zijn Heilige Geest spreekt en ons daardoor opbouwt (Joh. 14:16-18). De ontwikkeling van deze relatie komt o.a. tot uiting door:

- Doop in de Heilige Geest
- Gaven en vrucht van de Heilige Geest (1 Kor 12:1-11 en Gal 5:22)

Gebed

Het is belangrijk voor de verdieping in je relatie met God, om tijd apart te zetten voor gebed. Jakobus schrijft hierover in hoofdstuk 5 vers 16: *Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.* Dit komt, naast iemands persoonlijk gebedsleven, o.a. tot uiting door:

- Voorbededienst op zondagochtend
- Bidstonden
- Huisgroepen
- Gebedsgroepen
- Interkerkelijke gebedsweken
- Stadsgebed
- Bidden en vasten
- Aanbidding

5.2 Integreren van de vijfvoudige bediening

Waar bestaat de vijfvoudige bediening uit?

Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren.

Waarom willen we de vijfvoudige bediening in de gemeente?

Efeze 4:11-16 *“En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.”*

Kortom, het doel van de vijfvoudige bediening is de gemeente tot eenheid en tot volwassenheid te brengen in Christus. De vijfvoudige bediening wordt vervuld door mensen die geroepen zijn door God vooral met het doel om toe te rusten, waardoor de gemeente volwassen wordt en invloed zal hebben in de maatschappij.

Hoe willen we de vijfvoudige bediening terugzien in onze gemeente?

Vanuit het leiderschap wordt er gekeken binnen de gemeente naar mensen die geroepen zijn om te dienen in één van de vijf bedieningen. Daarbij moet de Heilige Geest duidelijk maken dat dit ook de roeping is van de desbetreffende persoon en dient het getoetst te worden binnen de gemeente.

Daarbij is het niet noodzakelijk dat alle bedieningen direct worden ingevuld. Er kan ook gebruik worden gemaakt van expertise buiten de gemeente.

Het gaat binnen de vijfvoudige bediening om het toerusten van de gemeente en werkelijkheid kan worden wat beschreven staat in Romeinen 12:6-8:

“We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.”

5.3 Bevrijdings- en genezingsbediening

Wat is belangrijk bij bevrijding en genezing?

Jezus is juist gekomen om vrijheid en genezing te brengen aan mensen die verwond, gebonden of gevangen zijn. Door het kennismaken met Jezus krijgen mensen weer een geestelijk kompas in hun leven. Dat wil niet zeggen dat daarmee alle problemen opgelost zijn. Het komt regelmatig voor dat genezing en bevrijding nodig is om de kracht van Jezus volledig te laten doordringen in het leven en om tot vrijheid en genezing te komen.

Wat houdt bevrijdings- en genezingsbediening in?

Om tot vrijheid en genezing te komen is het nodig dat God, Gods waarheid (en tot op zekere hoogte ook mensen), toegelaten worden in de problemen. Dat er vernieuwing in het denken is (Rom 12:2).

Centraal in dit alles staat de vergeving die we van God ontvangen hebben door het werk van Jezus Christus. Deze vergeving is ook de basis voor vergeving naar jezelf, je medechristenen en alle andere mensen. Erkenning geven bij verwonding, mensen helpen om verbonden te zijn: heb lief en vergeef, wreek niet. Mensen optillen die zijn gevallen; betere lichaamsbeweging is er niet!

Waarom willen we bevrijdings- en genezingsbediening?

We willen dat mensen heel en vrij worden door Jezus, zodat ze meer en meer tot hun bestemming komen / tot Gods doel komen.

Hoe zie je bevrijding en genezing in de gemeente?

Een centraal punt in deze weg naar genezing en bevrijding is de relatie en aandacht die er is voor de persoon. In de gemeente is er wel tijd en ruimte voor mensen om samen te praten en te bidden. Er mag echter nooit een afhankelijkheid ontstaan met de hulpverlener. De persoon leert om, in de kracht van Gods waarheid, op eigen benen te staan zonder de noodzaak van een hulpverlener. Het is God, die herstelt en geneest.

Bevrijdings- en genezingsbediening komt onder andere terug in de volgende punten:

- Pastoraat d.m.v. gesprekken (kan 1 op 1, maar ook bijvoorbeeld op de huiskring)
- Breed pastoraal team
- Mogelijkheden voor specifiek bevrijdingsgebed
- In de gewone diensten is er ruimte voor genezing en bevrijding
- Gebedsmuur voor gebed na de dienst
- Groepsgesprekken over pastorale thema's zoals: Rouwverwerking, Vaderhart God
- Speciale diensten 1x per jaar

5.4 Kinderen, tieners en jongeren

Waarom willen investeren in kinderen, tieners en jongeren in de gemeente?

Jezus zei: "Laat de kinderen tot Mij komen" (Lucas 18:16). Kinderen, tieners en jongeren zijn belangrijk in Gods ogen.

In Joël 3:1 staat: *"Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien;."*

En in 1 Johannes 2:14 staat: *"Kinderen, ik schrijf u dus dat u de Vader kent. Ouderen, u schrijf ik: u kent hem die er is vanaf het begin. Jongeren, u schrijf ik: u bent sterk, het woord van God blijft in u, en u hebt het kwaad overwonnen."*

Er waren in de Bijbel al jonge discipelen, die Gods Woord verkondigden zoals Timotheüs. En ook andere jongeren waren belangrijk in de Bijbelse geschiedenis, zoals Maria (moeder Jezus), de jongen die het brood en de vis bracht naar Jezus. En *"U die aan de hemel uw luister toont – met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken."* (psalm 8:2-3) Kinderen en zelfs baby's worden gebruikt om Gods zegen door te geven.

Als iemand op jonge leeftijd al weet van Jezus' Liefde en in aanraking komt met Heilige Geest heeft dat een positieve impact op de rest van het leven.

Wat houdt investeren in kinderen, tieners en jongeren in?

Belangrijk is om relatie te hebben met de kinderen, tieners en jongeren en er voor ze te zijn. En ze over Jezus te vertellen. Het doel is om ze bij Jezus te brengen. Dit doen we door hen te onderwijzen, uit te dagen, motiveren, zodat de kinderen, tieners en jongeren zelf een relatie opbouwen met God en leren om deze te onderhouden. Daarnaast coachen we hen, zodat ze ontdekken wat het plan van God is in hun leven en hierin tot bloei komen. Al deze dingen kunnen natuurlijk alleen maar waarde hebben, als je datgene wat je zegt en onderwijst ook in je eigen leven wordt toegepast.

Hoe zie je het investeren in kinderen, tieners en jongeren terug in onze gemeente?

- Een team bouwen van jeugdleiders en kinderwerkers van meerdere stellen of mensen.
- Kinderen hebben elke zondag hun eigen kinderdienst.
- Tieners en jongeren hebben om de twee weken op zondag hun eigen jeugddienst.
- Elke week hebben de tieners en jongeren een jeugdavond.
- Tieners en jongeren hebben 1x per maand een leuke avond / middag.
- Tieners en jongeren hebben 2x per jaar een verdiepend weekend of kamp.
- Tieners en jongeren gaan met z'n allen naar een jeugdconferentie of -event en ook met de kinderen gaan we naar een event.
- Een aantal keer per jaar is er een gezinsdienst voor en door jong en oud.
- Jongeren (maar ook kinderen) worden ingezet bij bijvoorbeeld de jeugdband, evangelisatie, kinderdienst, meebidden of andere taken, zodat ze leren uit te stappen in hun talenten en getraind worden om Gods stem te volgen.
- Relatie opbouwen, ook door het spontane gesprek (live, facebook of via whatsapp). Het is belangrijk om met de kinderen, tieners en jongeren te praten, contact te hebben, leuke dingen te doen, niet alleen op zondag, maar juist ook doordeweeks. Er voor ze zijn, als ze het moeilijk hebben. Voor ze bidden.

5.5 Onderlinge relaties

Waarom willen we onderlinge relaties verdiepen in de gemeente?

Fil. 2:1-2 zegt: *“Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.”* Uit deze tekst spreekt verbondenheid. God is een God van verbondenheid, dat blijkt alleen al uit de Drie-eenheid die Hij samen vormt met Jezus en de Heilige Geest. En die Drie-enige onderlinge relatie zien we terug tussen de broers en zussen van Jezus op aarde.

Daarom is het belangrijk om hier binnen de gemeente gericht aandacht aan te geven. Verdieping in de onderlinge relaties zorgt ervoor dat we elkaar gaan leren kennen, elkaar leren begrijpen en elkaar op weg kunnen helpen waar dat nodig is. Er voor elkaar zijn en elkaar lief te hebben zoals God ons liefheeft.

In Joh 13:34-35 geeft God ons een nieuw gebod: *“Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.”* Door elkaar lief te hebben, oftewel door elkaar te kennen en daardoor elkaar te helpen, zullen we getuigen van de liefde van God voor de mensen. Die liefde heeft God in ons gelegd en dat komt tot uiting door die liefde aan een ander door te geven.

Door de onderlinge relaties, door met elkaar te delen, vormden ze een hechte gemeente. En dit bleef niet onopgemerkt. Handelingen 2:46, 47: *“Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.”* God breidde het aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Mensen kijken naar christenen. Hoe gaan ze met elkaar om? Hoe reageren ze in bepaalde situaties? In dit stuk in Handelingen blijkt hoe belangrijk het is om onderling met elkaar verbonden te zijn. Dat wordt gezien door mensen. Dat is een getuigenis voor de wereld. Gods liefde voor jou en mij.

Petrus begint zijn slot in 1 Petrus 3:8 niet voor niets met de volgende woorden: *“Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.”* Hij wist, hier zit kracht in. Hier zit een getuigenis in voor de wereld!

Hoe zie je het verdiepen van onderlinge relaties terug in onze gemeente?

Om verdieping van onderlinge relaties meer tot uiting te laten komen, zijn de volgende doelen gesteld:

- Jaarlijks een gemeenteweekend (voorjaar)
- Gemeentedag met sport & spel (najaar)
- Het structureren van kringen, waarbij de kringen een centrale rol spelen m.b.t. verdieping van onderlinge relaties
- Iedere 5e zondag met elkaar maaltijd te houden.
- Mannen- en vrouwenactiviteiten organiseren
- Verdieping van onderlinge relaties laten terugkomen in de cultuur/ identiteit van de gemeente.
- Stimuleren om bij elkaar betrokken te zijn en op bezoek te gaan.

5.6 Worship

Wat houdt worship in?

De Worship omvat zowel lofprijs als aanbidding. Lofprijns en aanbidding zijn niet hetzelfde. Lofprijns is een offer van de mens naar God. Lofprijns is een daad van de wil en een getuigenis van onze liefde naar God toe. Onze lofprijns maakt de weg naar het Hart van God vrij (*“Wie lof offert baant de weg”* ps. 50:23). We gaan bewust naar God toe. Als God komt, beantwoordt Hij de lofprijns. Zo wordt ook de weg gebaad voor genezing en bevrijding en komen we in aanbidding. Aanbidding is dieper dan lofprijns. Bij aanbidding beantwoordt de Geest van God in ons, de lofprijns en aanbidding die we geven aan God (Aanbidden in Geest en in Waarheid).

De gemeente oefent zich in Worship en strekt zich uit naar meer. Ook dans, de lichamelijke uiting naar God, valt hieronder. Er wordt gezocht naar een dieper contact met God.

Waarom willen we investeren in worship binnen de gemeente?

Aanbidding in de gemeente is onmisbaar (Ef 5:19, Colossenzen 3:16). God troont en woont op de lofzangen van zijn volk (Psalm 22:3). Als je kijkt in de bijbel zie je dat de aanbidding voor de ark uitging, aanbidding in de tempel, aanbidding - Gods tegenwoordigheid. Aanbidding geeft God eer, brengt je dichter bij God, geneest, bevrijdt en herstelt. Lofprijns en aanbidding voedt de ziel en spreekt de mens aan op een andere manier dan de preek. Worship is de taal van het hart, niet van het hoofd. Je komt dicht bij God (1 sam. 16:23). Vanuit de aanbidding ontstaat ook vaak de ruimte voor de Heilige Geest om profetisch te werken. Dit geeft herstel en bevrijding, maar soms ook richting.

Worship is dus een essentieel onderdeel van de dienst. Hierdoor kan God tot Zijn doel komen in de gemeente.

Hoe zie je het investeren in worship terug in onze gemeente?

Worship begint met een goede hartsgesteldheid van mensen. Dat geldt voor de gemeente, maar natuurlijk ook voor de Worshipleiders en teamleden. Om samen een eenheid te worden is het goed om relatie te bouwen en samen God te aanbidden. Daarnaast is het belangrijk om training te krijgen over worship om zo de kennis hierover te vergroten en te leren hoe de Heilige Geest meer ruimte hierin te geven. Om vervolgens deze training zelf te geven aan anderen. Ook bij de kringen en de kinder- en tienerdiensten nemen muziek, dans en worship een belangrijke plaats in.

Dus kortgezegd:

- goede hartsgesteldheid
- relatie bouwen met elkaar en samen God aanbidden
- training over worship (krijgen en geven)
- kinderen, tieners en jongeren betrekken bij de worship
- Er zijn minimaal twee worshipteams die wekelijks oefenen.
- Er worden avonden georganiseerd waar ruimte is voor vrije aanbidding, profetie en genezing.

4.7 Evangelie verspreiden/ uitreiken

Wat is het evangelie verspreiden/ uitreiken?

Het evangelie verspreiden houdt in, dat we anderen vertellen over het verlossingswerk van Jezus. Over uitreiken naar behoeftigen, weduwen, wezen, armen, dorstigen, hongerigen, daklozen zegt Jezus: *“Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.” (Mat 25:40).*

Dit verkondigen en uitreiken kan op vele (creatieve) manieren gericht op verschillende doelgroepen.

Waarom het evangelie verspreiden/ uitreiken?

Het verspreiden van het evangelie en het uitreiken is een opdracht van Jezus voor de gelovigen, voor ons (Math. 9:35-38). In verschillende bijbel teksten wordt het aangehaald:

Mattheüs 28:19 *“Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest.”*

Handelingen 1:8 *“Maar jullie zullen kracht krijgen van de heilige Geest. En daarna moeten jullie overal in Jeruzalem over mij vertellen. En in heel Judea en Samaria, en overal op aarde.”*

Jacobus 1: 27 *“De zuivere en onbevleete godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun nood.”*

Hoe zien wij het evangelie verspreiden/ uitreiken in onze gemeente?

Als gemeente staan we momenteel aan het begin van deze opdracht. Maar zoals onze naam al uitdraagt willen we wel graag een poort zijn waardoor mensen binnen komen. Het is daarbij allereerst van belang dat de gemeente gezond is in geestelijk opzicht (zie punten ‘bevrijding en genezing’ en ‘onderwijs’). Hiervoor willen we de tijd nemen om vervolgens ook daadwerkelijk uit te reiken.

Bij het uitreiken willen we, aangezien we aan het begin staan van deze opdracht, ons allereerst focussen op Almere. We willen in de komende jaren een poort voor het Koninkrijk van God zijn voor Almere.

Als gemeente zijn we betrokken bij interkerkelijke activiteiten: een paar keer per jaar evangelisatie en maandelijks Prayerstation Almere (evangelisatie en gebed). Het uitreiken naar de wereld en het evangelie verkondigen doen we in de kracht van de Heilige Geest: in woorden en in daden. Hier mogen we met elkaar in gaan groeien.

De gemeente ziet het ook als haar doel om invloed uit te oefenen in de samenleving. De gemeenteleden mogen een plek in de samenleving innemen, waar je werkt of waar je functioneert. De zeven sferen van invloed zijn ook wel:

- Gezin
- de Media
- Educatie,
- Kunst en Cultuur
- Zaken en wetenschap
- Politiek en rechtspraak,
- Kerk en Religie.

